

Om onze nationale waardigheid

Onze nationale waardigheid eist, in de bevrijde gebieden, meer van ons dan sommigen schijnen te beseffen. Op twee handelwijzen, waarover ook elders reeds geschreven werd, moeten wij de aandacht vestigen, omdat zij regelrecht in strijd zijn met onze nationale waardigheid.

Allereerst is daar het gebedel en geschoot, vooral door jongeren en jongsten, om genotmiddelen. Men behoort daarom de Engelse soldaten niet lastig te vallen. Wij zijn thans, als in de zestiende eeuw, berooide „geuzen“, bedelaars. Voor velen is het zich tevreden stellen met de schaarse spijs die het Germanendom ons heeft toegedacht, de enige (onvrijwillige!) bijdrage aan de nationale zaak. Laten wij die bijdrage, als „geuzen“, handhaven, totdat voedsel wordt aangevoerd. Genotmiddelen (sigaretten e.d.) is een alleronbeduidendste bijzaak voor een volk in oorlog; zij mogen geen aanleiding zijn de Engelsen hinderlijk na te lopen.

Vervolgens is daar de houding van vele meisjes. Natuurlijk en vanzelfsprekend hebben de troepen die ons bevrijdden, het volste recht op onze erkentelijkheid, dankbaarheid, waardering. Die kan gedemonstreerd worden door hartelijke sympathie,

streerd worden door hartelijke sympathie, als die van mens tot mens. De vrouw zal dit kunnen doen met de haar eigen charme en voorkomendheid. Maar het is volmaakt overbodig en onjuist zich daarbij te laten gaan, en te komen tot de meer intieme verhouding die het kenmerk is van de innige relatie van vrouw tot man. **Het is niet de taak van onze vrouwen de rol van de Engelse vrouwen en meisjes over te nemen.** Zij hebben zich gereserveerd te gedragen, ook waar alle reden is tot erkentelijkheid, waardering, dankbaarheid.

Dit eist de christelijke zedeleer, waartoe ons volk zich bekennt. Dit eist ook onze nationale waardigheid. In de natuurlijke orde danken wij onze natie onze natuurlijke waarden. Tegenover deze natie zijn wij verplicht deze waarden in ere te houden, en onze volkskracht, waartoe onze lichamelijke en geestelijke gezondheid behoren, zo zuiver mogelijk in stand te houden.

Het Nederlandse volk blijve Nederlands, en verworde niet tot mengvolk van Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Amerikanen, Canadezen.....